

Lievrouwke, lievrouwke nejjaor geve,
gi zult verdiene 't öwig leve,
't öwig leve is b`ter gewonne,
dan um unne gulle draod gesponne.
Kiek des in oeuw körrefke
dò ligge drei roezige eppelkes in
gift wa, spaort wa,
op un ander jaor al wèr wa.
Kukemerello!

Wordt er niet gestrooid, dan klinkt het in koor: Knoêt

J. Roosen

Bron: S. H. Winkelmolen; Budel en Cranendonk voorheen en thans